



# LIVET ÄR EN FÖRUNDERLIG DANS DEN REFLEKTERANDE MÄNNISKAN



EN SVENSK - BULGARISK -  
DANSK FYSISK VISUELL INTER-  
AKTIV TEATERPRODUKTION

I denna föreställning får du  
uppleva 4 historier baserade  
på verkliga händelser.

De är reflektioner över fyra grundpelare i  
mänskligt liv som de har definierats av  
Henry David Thoreau i hans emblematiska  
bok "Walden" eller "Life in the Woods".

Henry David Thoreau, Concord, Massachu-  
setts, USA, 1817–1862, var författare och  
filosof.

Han propagerade i sina skrifter för hur  
människan borde leva i samklang med  
naturen.

Thoreaus tankar var viktiga för Gandhi och  
har även haft stor betydelse för vår tids  
miljörörelser.

Han blev också känd för sin tro på civil  
olydnad, och var en hängiven kämpa för  
slaveriets avskaffande.

Thoreau var också naturfilosof, han  
reflekterade mycket över förhållandet  
natur-människa.

Koncept och Regi: Petar Todorov  
Texter: Petar Todorov, Staffan Björklund,  
Enid Björklund  
Art Design och scenografi: Enid Björklund  
Musik: Lars Fjeldmose  
Koreografi: Rossen Mihailov  
Voice over: Lars Dahlqvist  
Sång: Elsa Björklund Streiffert  
Framförd av: Staffan Björklund

Föreställningen riktar sig till Gymnasie- och  
Högstadienälderna. Spelas även som famil-  
jeföreställning med barn från 10 år.  
Producerad med stöd från Kulturrådet,  
Region Skånes Kulturförvaltning, Pro Rodopi  
Art Centre, National Culture Fund Bulgaria.

KULTURRÅDET



STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER  
[www.staffanteater.se](http://www.staffanteater.se)

